

Oes Dörp

Dorpskrant van Odoorn



38e jaargang No. 7 maart 2026

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer:	112
Huisartsenspoedpost:	088-0504030 (geopend tijdens de avond, nacht- en weekenduren en tijdens feestdagen)
Politie:	0900-8844
Brandweer:	0592-312345
Buurtbeheer:	0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur)
Hulpteam Oringers voor Oringers:	06 47 50 48 14

KERKDIENTEN

29 maart	10.00 uur	Palmzondag met kinderen voorganger Helene Westerik
3 april	15.00 uur	Goede Vrijdag Avondmaal voorganger Helene Westerik
12 april,	10.00 uur	Samen met Grote Kerk Emmen voorganger Helene Westerik
26 april	10.00 uur	Paasbergen Voorganger Helene Westerik Organist Roelie Polling

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl

AGENDA

1 april	19.30 uur	Alzheimercafé: Dorpshuis Exloo. Inloop 19 uur
13 april	20.00 uur	Vrouwen van Nu: lezing " Unieke chocolade met ingrediënten uit de regio" door chocolatier Sam van Gemmert
18 april	20.00 uur	Podium Odoorn: Zangformatie LINK! <i>Info en kaarten via www.podiumodoorn.nl</i>

BIBLIOTHEEKACTIVITEITEN ODOORN

Kijk op blz. 31 voor de agenda van de bibliotheek van Odoorn.

AFVALKALENDER 2026 APRIL

7 april PLASTIC, 21 april GFT, 28 april PLASTIC.

De afvalwijzer 2026 kunt u vinden op <https://www.mijnafvalwijzer.nl>

VAN DE REDACTIE

Maart roert zijn staart.....hoe toepasselijk.

Zaten we vorige week nog heerlijk buiten in de zon, ben ik de laatste dagen helemaal doorweekt weer thuisgekomen na het hond uitlaten. Aangezien we een echte kledderherder hebben, gek op modder, die het liefst dwars door het bouwland en de plassen achter vogels aanjaagt (die hij overigens nooit te pakken krijgt) hebben we er een echte taak bij. We gebruiken handdoeken en de waterblazer. Ook heeft onze hond een hondenbadjas (ja echt waar). Helaas is dat ding lastig aan te krijgen; een lap stof moet op zijn rug, maar ook een gedeelte moet onder zijn buik langs en weer op zijn rug vastgemaakt worden. En onze Cuby (jong en onstuimig) is beslist niet van plan mee te werken. Pfff. Gelukkig wordt het volgende week weer lenteweer.

Met onze nieuwe vormgever Niels is de opmaak (meer aparte kopjes) en ook het lettertype veranderd, zodat het geheel wat speelser wordt. Wij waren het unaniem eens in de vergadering met deze veranderingen. Hopelijk kan het ook uw goedkeuring wegdragen.

Joke Dekker

Noot van Niels:

Calibri wordt algemeen beschouwd als een van de best leesbare lettertypen, met name voor schermen en digitale documenten, dankzij de moderne, schreefloze (sans-serif) vormgeving, ruime letterafstand en zachte, afgeronde hoeken. Het is de 'zakelijke gouden standaard' geworden en wordt vaak geprefereerd boven traditionele lettertypen zoals Times New Roman vanwege de betere leesbaarheid, zeker voor mensen met visuele beperkingen.

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu. Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Rozenstraat 2. Uiterste inleverdatum is 12 april 2026.
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met Theo Zondag: 0591-512742.

****Mails komen soms niet aan in onze postbus, zou u zo vriendelijk willen zijn om een leesbevestiging te vragen als u ons een mail stuurt?***

BURGERLIJKE STAND

Geboren: 12 februari, **Senna**, dochter van Joran Wind en Ellis Baas.
27 februari, **Mila**, dochter van Richard en Marjolein Wiggers
15 maart, **Ties en Wies**, de tweeling van Oes Dörp

LET OP: De redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er ons wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons alstublieft!

MEIJERING MEKKERT

Rotjong

Aan alle thuiswonende 18-plussers. Vervang het woord “ik” door “mammie, ma, moe, of hé”, en “junior 1” door “ik” en neem onderstaande aandachtig in je op.

Het is even voor middernacht op een doordeweekse dag. Ik ga naar bed. Wederhelft lag al even en ook junior 2 maakt zich klaar om te gaan slapen. Junior 1 is niet thuis. Hij is na voetbaltraining nog “even ergens een drankje doen”. Ik val snel in slaap om een kwartier later wakker te schrikken. “Hij is er nog niet weer!” denk ik. “Morgen moet hij werken. Straks drinkt hij te veel, verslaapt hij zich, komt hij te laat op zijn werk, krijgt hij ontslag...” Mijn gedachten gaan op de loop en nemen mijn hartslag mee. “Waar blijft ie nou? Hij moet NU thuiskomen!!”

Heel zachtjes, om wederhelft niet te wekken, sta ik op. Met mijn telefoon in de hand sluip ik naar de badkamer. Ik tik op het scherm: WAAR BLIJF JE NOU WEER???? HET IS EEN DOORDEWEEKSE DAG, MORGEN GEWOON WEER WERKEN HË??? Even laat ik mijn vinger boven de verzendknop hangen om het bericht vervolgens te verwijderen. In plaats daarvan typ ik: “Zou je niet eens thuiskomen???” Starend naar het scherm blijf ik staan tot mijn scherm oplicht door een inkomend bericht. “Ja kom zo. Maak je niet druk”. Zijn advies negerend schuif ik weer naast wederhelft die gelukkig niets bemerkt.

Rustig liggen lukt niet. Ik ga er uit! Zal hem berichten dat ik de deur op slot draai!! Moet hij daar maar blijven slapen!

Toch blijf ik liggen en knarsetandend zie ik de tijd vooruitgaan. Eindelijk, drie kwartier later, hoor ik voetstappen op de oprit. De buitendeur gaat open, voetstappen in de hal, de badkamer en daar zwaait de slaapkamerdeur open. “Welterusten” fluistert hij. “Welterusten” mompelt ik lafhartig.

Mijn lichaam ontspant. Eindelijk slapen. Rotjong.

Bianca



HET HAZENKLASJE

Onlangs kwam mij ter ore dat er op de Veluwe een klasje is opgericht waar jonge hazen een opleiding kunnen volgen tot paashaas. Daar wilde ik het fijne wel van weten. Maar het viel nog niet mee om aan informatie te komen en te gaan kijken. Men wilde niet dat bekend zou worden waar de lessen gegeven worden, omdat men bang is te worden overspoeld met nieuwsgierigen. Maar toen duidelijk was dat ik namens Oes Dörp zou komen, werd een uitzondering gemaakt. Men vertelde mij dat alom bekend is dat Odoorn een bijzonder dorp is, waar een geheim goed bewaard kan blijven en waar zeker niet wordt geroddeld. Ook de dorpskrant maakt zich daar niet schuldig aan, zo werd gesteld en ik mocht komen kijken. Dus met gepaste trots trok ik naar het hazenklasje op de Veluwe.

Het was geweldig. Een klasje met enthousiaste jonge hazen die hun uiterste best deden om zich te bekwamen in het belangrijke werk van Paashaas. Zo'n klasje is er niet altijd geweest. Meestal ging de functie van paashaas over van vader op zoon. Maar dat werd op een gegeven moment als achterhaald beschouwd. Waarom zouden dochters of non binaire mensen geen paashaas kunnen worden en waarom de functie in één familie houden, dat is toch wel een beetje elitair. Dus na talloze discussies en 'hazenberaden' is er uiteindelijk gekozen voor een opleiding tot paashaas voor jeugdige hazen met grote ambities voor zo'n functie.



Foto: Pixabay

Er worden allerlei lessen gegeven, zowel theoretisch, zoals topografie, landschapsstructuur en kleurenleer, als praktisch, zoals verstoppen op vindbare plekken, eieren verven en snel lopen met een eivolle mand.

Ik kon meekijken met alle lessen, zowel binnen als buiten. Geweldig! Even vond ik het jammer dat ik geen haas ben, maar ja, je wilt toch ook weer niet het haasje worden.

Na een dag vol met verrassingen en leuke momenten, toog ik weer huiswaarts in het volle vertrouwen dat de functie van paashaas behouden blijft en dat we elk jaar weer met Pasen eieren kunnen zoeken.

En mocht je komende Paasdagen een haasje zien dat niet snel genoeg het hazenpad heeft gekozen of een haasje dat is gestruikeld over zijn eigen mand met eieren, bedenk dan dat dit wellicht hazen in opleiding zijn die in jouw buurt stage lopen. Neem het ze niet kwalijk. Fouten maken mag.

Anke van den Honert

PALMPASEN – HAANTIE OP 'N STOKKIE

Zondag 29 maart is het Palmpasen en zal er weer een **HAANTIE OP 'N STOKKIE** tocht zijn. Om 10.15 verzamelen we bij school en gaan de kinderen op de bolderwagen.

We rijden eerst naar de kerk waar de kinderen om 10.30 uur verwacht worden. In de kerk, op het podium, mogen de kinderen hun haantie op 'n stokkie laten zien aan de mensen. Pastoraal medewerker Helene Westerink zal vertellen over de stok en de geschiedenis van deze traditie. En misschien zingen ze nog samen een liedje.

Daarna gaan we weer op de bolderwagen richting de Paasbergen. Bij de Paasbergen worden de kinderen opgewacht door ODO. Ook bij de Paasbergen mogen de kinderen, in optocht, hun prachtig versierde stokken laten zien. Na dit alles worden de kinderen weer met de bolderwagen naar school gebracht.

“Haantje op een stokje,

Bedelt om een brokje,

Geef hem gauw een stukje brood,

Anders gaat mijn haantje dood.”

Dus jonge ouders, laat jullie creativiteit zien.

Korte handleiding:

Kruis 2 stokken of dunne latten van ongeveer 1 meter en 50 cm en maak ze vast op het kruispunt. Maak bovenaan een scherpe punt zodat het broodhaantje goed vastgeprikt kan worden. Versier het geheel met linten, gekleurd papier en snoep.

Dorpsbelangen



PAASVUUR 2026

DE VERGUNNING IS BINNEN! Op zondag 5 april 2026 om 19.30 uur wordt het paasvuur ontstoken aan de Middenweg Klijndijk/Odoorn.

Met de nodige vrijwilligers willen we dit graag weer organiseren, maar dit kunnen we niet zonder jullie hulp. We zijn materiaal nodig!

Wij zijn gebonden aan strenge milieuregels. Alleen schone materialen van organische aard, zoals snoeihout, takken en stammen niet dikker dan 10 cm, coniferen zijn welkom. Andere materialen in de vorm van stobben, geverfd hout, asbest, autobanden e.d. mogen absoluut niet worden aangevoerd.

Er zijn vrijwilligers aanwezig die het aangevoerde materiaal controleren en indien het materiaal is wat niet op de paasbult thuis hoort, mogen weigeren. Ook vanuit de gemeente zal er meer worden gecontroleerd of alle regels goed worden nageleefd.

Leden van Dorpsbelangen kunnen de juiste materialen gratis brengen (een vrije gift mag altijd) op zaterdag 4 april 2026 tussen 9.00 en 15.00 uur.

Bent u géén lid, dan kunt u tegen een kleine vergoeding uw takken brengen.

U betaalt voor een kleine aanhanger € 2 en voor grotere wagens € 5.

Bent u zelf niet in de gelegenheid om het te brengen, dan kunnen de vrijwilligers van Dorpsbelangen het materiaal bij u ophalen. Voor deze service kunt u contact opnemen met Iris, 06-19011311 (graag bellen tussen 18.00 en 20.00 uur en appen mag altijd!)

Voor leden € 5 – voor niet leden € 10 (hoeveelheid gewone aanhanger)

Voor leden € 10 – voor niet leden 20 (hoeveelheid meer dan een aanhanger)

De takken graag op een goed bereikbare plek klaarleggen en indien mogelijk helpt de aanvrager zelf met opladen.

Alles draait op vrijwilligers en samen met jullie hulp hopen we er weer een leuk paasvuur van te maken!

Marissa Kooistra-Talens



Foto: Redactie Oes Dörp

WAT KOMP D'R IN DE KERK?

We hebben de laatste tijd veel pech gehad met de live optredens in de kerk. Door weersomstandigheden en ziekte hebben we een aantal optredens af moeten zeggen. Dit is voor iedereen een vervelende situatie. Voor u als publiek maar ook voor de artiesten. Maar we gaan weer vol goede moed vooruit.



Op het moment dat ik dit bericht schrijf, kijk ik al uit naar het optreden van **Robbert Duijf**. Heerlijke blues met gitaar, drum en bas. De band staat op de bühne



in vele Europese en Amerikaanse theaters. En nu komen ze gewoon bij ons in Odoorn.

Het zal vast een geweldige avond worden. Maar dat ga ik u vertellen in het volgende nummer van de dorpskrant.

Als we dan even verder kijken, zien we dat er nog een leuke en goede zangformatie op het programma staat. Op **zaterdag 18 april** komt een groep enthousiaste zangers en zangeressen naar de kerk luisterend naar de naam **LINK!**. We hebben al eerder van deze zanggroep mogen genieten. De groep zingt erg gevarieerd en doorkruist alle vooroordelen die men heeft over zanggroepen. Maar u hoeft mijn niet te geloven, kom gerust langs en overtuig uzelf.



Foto: EPIC4U.nl

*Podium Odoorn
(foto's met toestemming artiesten)*

ZANGFORMATIE LINK!

Op zaterdag 18 april geeft Zangformatie LINK! een sfeervol voorjaarsconcert in de Margaretha kerk in Odoorn. Het thema van de avond is **Harmonies of Spring** – een muzikale ode aan de lente, vol frisse klanken, warme samenzang en nieuwe energie.

In dit concert laat de zanggroep horen hoe mooi stemmen samen kunnen kleuren. De muziek ademt het voorjaar: soms licht en speels, dan weer ingetogen en verstillend, maar altijd met aandacht voor klank en harmonie. Het programma wordt grotendeels a capella uitgevoerd, afgewisseld met pianobegeleiding, wat zorgt voor extra kleur en afwisseling in het concert.

De muzikale leiding is in handen van **Tekke Withaar**, die met enthousiasme en muzikaliteit zorgt voor samenhang, dynamiek en een eigen LINK!-klank.

Het concert begint om 20.00 uur.

Een kaartje kost € 17,50 en is inclusief koffie of thee bij aanvang.

Kaarten zijn te bestellen via www.zangformatielink.com

Kom genieten van een ontspannen en muzikale lenteavond – we zien je graag op 18 april!

Over LINK!

LINK! is een ambitieuze zangformatie uit Drenthe, opgericht in 2014 voor fanatieke zangers en zangeressen die het zingen ècht serieus nemen, en dat hoor je! Deze hechte groep enthousiaste talenten zoekt samen de uitdaging in prachtige, meerstemmige muziek op hoog niveau.

De leden van LINK! zijn: Erik, Aaltje, Marianne, Marijn, Mireille, Diane, Rense, Nelly, Wiebe, Wijnanda en Niels.

LINK! zingt een breed en verrassend repertoire: van klassiek tot modern, van bekend tot verwonderlijk onbekend, en van gloednieuw tot tijdloos oud.

De uitvoeringen zijn meestal minimaal 5-stemmig, wat betekent dat iedere stem onmisbaar is. Soms klinkt de muziek a capella, soms met een subtiele begeleiding op piano of zelfs een live band, maar altijd met passie en plezier.

LINK! laat zien dat vocale muziek leeft, verrast en verbindt.



Foto: Atlas Theater

ONDERTUSSEN BIJ ODO

Dinsdagavond 7 april: Toiletpapieractie

Zoals voorgaande jaren gaan de leden van ODO langs de deuren met pakken toiletpapier waarvan de opbrengst ten goede komt aan de clubkas.

Prijzen: 1 pak van 6 rollen (4-laags) € 5 en 3 pakken voor € 12.

Het is mogelijk met QR-code te betalen.



Zaterdagavond 6 juni:

Concert 'The Sound of Cinema'

De titel verklapt het al, dit concert staat helemaal in het teken van filmmuziek. We hebben voor u een mooi programma samengesteld van bekende stukken uit de wereld van de cinema waaronder Dances With Wolves en Westside Story. Kom ook en geniet van de pareltjes uit de filmmuziek.

Locatie: Hervormde Kerk, Odoorn

Zaal open: 19:30 uur

Aanvang: 20:00 uur

Entree: gratis

Zondagmiddag 28 juni: Klein Concert

Een openluchtconcert in het hart van Odoorn om het muzikale jaar af te sluiten en de zomer in te luiden.

Locatie: het plein naast de Hervormde Kerk, Odoorn

Aanvang: 15:30 uur





MAGNOLIA WANDELING

Anke Pepping werkzaam bij 'De Ieme' kwam bij ons met een heel leuk idee: een magnolia-wandeling door Borger. Anke houdt al een paar jaar bij in welke tuinen in Borger een magnoliaboom staat.

Aan de hand daarvan hebben we 2 routes gemaakt:

3 kilometer – deze route is ook geschikt voor deelnemers met een rollator.

6 kilometer – voor iedereen die graag wat verder wandelt.

U kunt starten vanaf 13.30 uur. Dit kan individueel of in kleine groepjes. U krijgt van ons een route kaart.

Wandelt u liever samen met anderen? Dat kan natuurlijk ook!

Om 14.00 uur starten Petra en Minke ieder met een groep.

Datum: 2 april

Tijd: Starten tussen 13.30 en 14.00 uur, om 14.00 uur in groepsverband.

Locatie: Start bij natuurvoedingswinkel 'De Ieme' in Borger (Hoofdstraat 61A)

Kosten: Gratis, na afloop krijgt u een kopje koffie/thee aangeboden.

Aanmelden: Loopt u gezellig mee? Stuur dan vóór 31 maart een mail naar seniorensport@borger-odoorn.nl

Vermeld daarbij welke afstand en of u zelf wandelt of graag in een groep.

BIJEENKOMST 'FIETS SLIM'

Fietsen is gezond en geeft vrijheid, maar veilig blijven fietsen, vraagt om aandacht. Onder het programma 'Doortrappen' worden veel fietsactiviteiten georganiseerd waarin aandacht is voor veilig en vitaal blijven fietsen.

In de gratis workshop leert u hoe u veilig kunt blijven fietsen. Er wordt aandacht geschonken aan fietsvalpreventie, verkeersregels en fietsfitheid.

De bijeenkomst wordt als heel positief ervaren door deelnemers. Een vaak gehoorde reactie is: "Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. En ik had veel aan de tips en informatie."

Datum: 15 april

Tijd: 10:00 - 12:00 uur

Locatie: Dorpshuis Exloo

Kosten: Gratis inclusief koffie en thee

Aanmelden: Komt u ook? Stuur dan vóór 10 april een mail naar seniorensport@borger-odoorn.nl

CHECKPUNT HARTSTICHTING

Gratis je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten? Kom dan naar het checkpunt van de hartstichting op donderdag 16 april in MFA Noorderbreedte (Noorderdiep 141c) in Nieuw-Buinen.

Inloop is tussen 11:00 en 16:00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Andere aanwezigen:

Buurtportcoaches senioren: Petra en Minke zijn aanwezig met een mini fitness, informatie over beweegaanbod en screening en informatie over valpreventie.

Digitaal café: Voor vragen over tablet/ipad, telefoon of laptop.

Gewichtsconsulente: Voor advies over voeding en leefstijl.

BIJEENKOMST 'JOUW TOEKOMST BEGINT NU'

Ben jij een (actieve) oudere die zich inzet voor de toekomst van ouder worden? Dan is deze middag voor jou.

Waarom deze bijeenkomst?

Ook de Drentse senioren worden ouder en dat is geweldig. Tegelijkertijd wordt de zorg schaarser en dat stelt ons voor uitdagingen. Er wordt vaker een beroep gedaan op het eigen netwerk. Zelf actie ondernemen op het behoud van gezondheid en sociale contacten wordt steeds belangrijker.

Deze middag kijken we samen naar wat er nodig is om ook in de toekomst op elkaar te kunnen rekenen. Het uitgangspunt is samenredzaamheid: elkaar dichtbij helpen, samen uitdagingen oplossen en waar mogelijk een bijdrage leveren - zodat we zelf zo lang mogelijk de regie houden. Daarbij verbinden we alle levensterreinen - wonen, welzijn en zorg - met elkaar.

De middag is praktisch van aard, vol inspiratie en concrete tips die direct toepasbaar zijn in je eigen omgeving.

Datum: 22 april

Tijd: 12:00 - 17:00 uur, start met lunch

Locatie: 't Anker in Borger

Kosten: Gratis





Dinsdag 31 maart PANTROPICA LUTTELGEEST

Het familiebedrijf de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest heeft in de afgelopen 100 jaar een uitzonderlijke transformatie ondergaan. Inmiddels staat er een geheel overdekt park waar jong en oud op ontdekking kan gaan door tien verschillende continenten en kennis maakt met allerlei bijzondere dieren en highlights uit de tropen.

- *Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 18.00 uur.*
- *Kosten voor de bus: € 23,50.*
- *Kosten entree Pantropica: € 18,50.*
- *Totaal te betalen aan de chauffeur: € 42,00.*

Vrijdag 3 april BEZOEK EMMERMARKT

Iedere vrijdag vind in het centrum van Emmen de Warenmarkt plaats.

- *Ophalen vanaf 10.00 uur. Thuis ca 15.00 uur.*
- *Kosten voor de bus: € 12,50.*

Maandag 6 april (2de Paasdag) FAIR OP FRAEYLEMABORG

Groei en Bloei MiddenGroningen én de Fraeylemaborg in Slochteren organiseren in 2026 weer een Tuin en Lifestyle fair op het landgoed de Fraeylemaborg te Slochteren met een groot aantal geselecteerde standhouders.

- *Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.30 uur.*
- *Kosten voor de bus: € 12,50*

Donderdag 9 april GEERT TEIS: COR BAKKER EN MAARTEN HEIJMANS

Pianist Cor Bakker ontmoette acteur en zanger Maarten Heijmans en zijn beide groot liefhebbers en kenners van het repertoire van Ramses Shaffy.

- *Ophalen vanaf 18.30 uur. Thuis ca 23.00 uur.*
- *Kosten voor de bus: € 12,50.*
- *Kosten entree Geert Teis: € 28.50 inclusief consumptie.*
- *Totaal te betalen aan de chauffeur: € 41,00.*



VOOR NOG MEER LEUKE UITJES EN INFORMATIE

www.plusbusbo.nl

HÉ ONDERNEMER! KEN JE OvO?

Weet jij wat wij allemaal doen bij OvO (Ondernemingsvereniging Odoorn e.o.)? Heel veel! We kijken nu al met enthousiasme vooruit naar de interessante bijeenkomsten bij plaatselijke ondernemers. maar ook naar de leuke acties en de evenementen die wij ondersteunen. Allemaal zaken die ons nog meer zakelijk verbinden.

We zijn trots op ons prachtige dorp op de Hondsrug. Hoe mooi is het dat nieuwe initiatieven, mooie uitingen of leuke evenementen, gesteund worden door de ondernemers uit ons dorp.

De sterkte moet komen uit de Wij-vorm en dat houdt in dat het niet alleen gaat om de ondernemers die hun bedrijf in het dorp hebben. Ook de mensen die in Oring en omgeving wonen, maar hun bedrijf elders gevestigd hebben, kunnen hun positieve bijdrage leveren aan onze acties en voordeel hebben van het OvO netwerk.

Ben jij ondernemer en ben je werkzaam en of woonachtig in Odoorn, Klijndijk of omgeving, dan ben jij ook van harte welkom bij de OvO.

Neem vrijblijvend contact op per email: ovodoorn@gmail.com



RECTIFICATIE

In het stukje vorige maand over 'twee genomineerden in Odoorn' is een aantal foutjes geslopen. Het is de heer **Harm Bouma** in plaats van Harm Boer. En in plaats van club noemen we OvoorO liever een **groep**.

VOOR HET VOETLICHT: WIEBE KEIDEL

1. Voorstelronde:

Wiebe woont al sinds 1986 in Odoorn aan de Klapproosstraat samen met Catrien. Wiebe is geboren in Drachten en heeft in het dorpje Wilgen gewoond, een heel klein plaatsje bij Drachten. Wiebe heeft een mooie jeugd gehad en na de lagere school is hij op de ULO beland. Dit was iets te hoog gegrepen voor Wiebe en na 2 jaar is hij gestopt en is gaan werken bij een ijzerwarenhandel in Drachten. Hij had toen de leeftijd van 16 jaar. Wiebe was veel buiten te vinden: samen met zijn kameraden op pad, hij is een echte natuurfreak. In de zomer het water op en in de winter lekker schaatsen. Eieren zoeken van allerlei weidevogels en dan samen met zijn kameraden de eieren koken in de natuur en lekker opeten ("hierdoor heb ik weerstand opgebouwd").

In zijn jeugd heeft Wiebe bij korfbal gezeten en hij speelde op de trommel in een drumband. Dit heeft hij altijd met veel plezier gedaan. Voor de drumband moest Wiebe wel naar een naastgelegen dorpje van Wilgen.

Nadat Wiebe was gaan werken, moest hij op 20 jarige leeftijd de dienstplicht vervullen. Nadat de dienstplicht erop zat, is hij weer teruggegaan naar de ijzerwarenhandel in Drachten. Maar het klikte niet meer en Wiebe is toen via een ex-collega gaan werken bij een ijzerwarenhandel in Leeuwarden. Wiebe is tot zijn 30ste thuis blijven wonen en daarna heeft hij samen met Catrien een huis gekocht in Harkema.

Nadat de ijzerhandel in Leeuwarden was overgegaan in andere handen was het plezier voor Wiebe er af. Ook hier is de wereld klein en zo kwam Wiebe in contact met Warringa ijzerwarenhandel in Emmen. Na een aantal mooie gesprekken heeft Wiebe de knoop doorgehakt en zijn ontslag ingediend in Leeuwarden. Voordat hij alle schepen ging verbranden heeft Wiebe eerst nog een jaar op en neer gereden van Harkema naar Emmen. Nadat alles goed was verlopen en het goed voelde in Emmen hebben ze het huis in Harkema verkocht en het huis in Odoorn aangekocht. Wiebe en Catrien hebben 2 dochters en die moesten natuurlijk ook mee verhuizen van Friesland naar Odoorn. De dochters zijn allebei uitgevlogen en hebben allebei een eigen plekje gevonden.

Zoals ik al aangaf, is in 1986 het huis aangekocht en na een grondige tuinaanpassing (heel veel bomen weggehaald) wonen ze hier dus al 40 jaar met heel veel plezier.

2. Wat houd je zoal bezig:

Wiebe is veel in de tuin te vinden en hij doet vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer en is ook vrijwilliger bij de Paasbergen. Elke dinsdag fitness in Odoorn en om de week volksdans bij de Schaopendansers.

Eerder was Wiebe ook wel aan het jagen maar daar is hij mee gestopt. Voor de kerst is Wiebe druk met de kerstmarkt onder de Boshof. En ook gaat Wiebe zijn beste beentje voorzetten bij het Zuidenveld 2026 in buurt de Goorns. Wiebe is een mensenmens en helpt graag waar nodig (naoberschap).

3.Passie:

Wiebe zet zich graag in voor de volksdans en onlangs is een chalet aangekocht in Oostermeer, Friesland. Opknappen en dan lekker met Catrien genieten in hun geboortestreek.

4.Wie zou je graag nog eens ontmoeten:

Wiebe zou graag nog iemand willen ontmoeten van de drumband. Dit zal niet gauw gebeuren, de meesten zijn helaas overleden.

5.Wat inspireert jou:

Staatsbosbeheer, daar haalt Wiebe veel inspiratie uit en het chalet dat aangekocht is, geeft hem ook veel voldoening.

6.Geluksmoment:

In de zomer eropuit trekken de natuur in, genieten van de vogels en het gewas (van de kleine dingen). En bij het chalet met een bootje het water op.

7.Dieptepunt:

Dat zijn zus op 59 jarige leeftijd plotseling overleden is 2009. Dat heeft er bij Wiebe wel ingehakt.

8.Mooi aan Odoorn:

Een mooi dorp, goed ingedeeld en voor de eerste levensbehoeften is alles aanwezig. Ook voor de oude dag zijn er mogelijkheden genoeg.

9.Minder mooi:

Wiebe vindt het prima zo.

10.Film / boek:

Kan niets bedenken wat boeken en films betreft.

11.Wat wilde je graag worden vroeger:

Brandweerman.

12.Favoriete vakantie bestemming:

Friesland. Voorheen vaak naar Duitsland en Oostenrijk geweest.

13.Wat vind je van Oes dorp:

Wiebe leest hem van a tot z. Dit horen we graag.

14.Koningshuis:

Prima zoals het is, leven en laten leven.

15.Levensles voor onze lezers:

Goed en gezond leven, bewegen en weerstand opbouwen.

Wiebe bedankt voor het interview.

Egbert Tingen



Foto: Redactie Oes Dörp

TROTS. ENTHOUSIAST. ZUIDENVELD.

Ja, zo ben je toch een beetje het 'online gezicht' van Zuidenveld geworden. Natuurlijk ben ik niet de voorzitter, maar op dit moment ben ik wél degene die te zien is in de filmpjes op de socials van Zuidenveld Odoorn. En dat blijft niet onopgemerkt. Niet alleen mensen uit Odoorn spreken me erop aan, maar ook mensen uit andere kernen die de filmpjes voorbij hebben zien komen.



Hoe gaaf is het dan om met trots over het Zuidenveld te mogen vertellen?! Om vol overtuiging te kunnen zeggen dat we echt een súper activiteitenprogramma hebben. Dat er een geweldige Zuidenveldcompetitie aankomt. En natuurlijk dat de Heeren van Oderen weer fantastische feestavonden gaan neerzetten. Eerder vertelde ik al dat ik hoorde dat mensen hun vakantie ervoor hadden verschoven. Inmiddels hoor ik zelfs verhalen dat mensen de héle week vrij nemen van hun werk, zodat ze overal bij kunnen zijn. En terecht! Want we trappen al op woensdagavond af met De Dolle Feesttentquiz in de feesttent. Vorm een team van maximaal acht personen en doe mee! (Hoe en waar jullie je kunnen opgeven, volgt nog.)

Ja, dan kan ik alleen maar trots zijn op hoe we met z'n allen bezig zijn voor dit Zuidenveld.

Maar laat me nog één heel belangrijk punt benadrukken. Het feest is absoluut niet alleen voor mensen uit Odoorn. Ik kreeg namelijk de vraag: "Iedereen mag toch komen? Het is toch niet alleen voor Oringers?"

Mijn antwoord was duidelijk: "Sterker nog... iedereen móet komen. Het is geen dorpsfeest, maar een feest in ons dorp waar iedereen welkom is."

Wij hebben er ontzettend veel zin in.

En ja... jullie toch ook?!

Leonie Otter-Eising

ZUIDENVELD 2026: ODOORN VOLOP IN BEWEGING

Het Zuidenveld komt steeds dichterbij en dat is in Odoorn goed te merken. Van 9 tot en met 12 juli 2026 staat ons dorp volledig in het teken van dit prachtige evenement. Onder het motto 'Van traditie tot trend' wordt er door heel veel vrijwilligers met enorm veel enthousiasme gewerkt aan een feest dat verbindt, verrast en herinneringen maakt.

Een vliegende start

De afgelopen periode stond in het teken van samenkomen en afstemmen. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst en het officiële startschot was de energie voelbaar: commissies deelden hun plannen, nieuwe vrijwilligers haakten aan en zelfs de burgemeester liet weten onder de indruk te zijn van wat er al staat.

Ook de belangstelling vanuit het dorp was groot; het startmoment in de Oringer Marke werd druk bezocht en zeer positief ontvangen.

Commissies volop aan de slag

Achter de schermen gebeurt er veel. De kerncompetitie krijgt steeds meer vorm, met een eigentijdse invulling waarin sport, muziek en samenwerking centraal staan. Er wordt gewerkt aan duidelijke reglementen voor alle deelnemende kernen en ook de terugkeer van de Zuidenveldbokaal staat weer op de agenda.

De commissie Straat- en Tuinversiering, bogen en lichtjesroute heeft inmiddels een lichtjesroute uitgetekend. Deze wordt binnenkort gedeeld met de buurten, zodat eventuele knelpunten samen opgelost kunnen worden. Steeds meer straten hebben hun thema gekozen en zijn enthousiast begonnen met de voorbereidingen.

Bij Activiteiten zit er veel in het vat: van vertrouwde onderdelen tot nieuwe ideeën. De uitwerking loopt en zodra onderdelen concreet zijn, wordt dit ook zichtbaar richting het dorp.

De commissie Optocht & Praalwagens is bezig met de samenstelling van de jury en het benaderen van dorpen en verenigingen. Ook hier wordt hard gewerkt om alles soepel te laten verlopen.

Draaiboek, communicatie en zichtbaarheid

Het draaiboek begint steeds meer vorm te krijgen nu de plannings van commissies binnenkomen. Op het gebied van marketing en communicatie loopt het goed: de website is in de lucht en wordt verder aangevuld, vlogs verschijnen volgens planning en via social media blijft iedereen op de hoogte. Ook regionale media hebben inmiddels aandacht besteed aan Zuidenveld Odoorn. DVHN besteedde er een halve pagina aan.

Samen naar juli

Wat vooral opvalt, is het enthousiasme in het dorp. Ideeën ontstaan, mensen vinden elkaar en steeds vaker hoor je: "We doen mee." Dat is precies waar Zuidenveld voor staat.

Samen zorgen we ervoor dat Zuidenveld 2026 in Odoorn een weekend wordt waar we nog lang met trots op terugkijken.

Wil je meedoen, helpen of heb je een goed idee?

Meld je aan via aanmelden@zuidenveldodoorn.nl of spreek één van de commissieleden aan. Meer info vind je op www.zuidenveldodoorn.nl, Oes Dorp en onze socials.

***Samen maken we Odoorn levendig, verbonden en vol energie.
Zuidenveld 2026, daar wil je bij zijn!***

**9-10-11-12
JULI 2026**
VAN TRADITIE TOT TREND

ZUIDENVELD

ODOORN 2026

Bouw je eigen zeepkist en race zo snel mogelijk van een helling af!



ZEEPKISTEN RACE



GEEF JE NU OP!



Minimale leeftijd **8 jaar**

Opgave mogelijk in **soloklasse** en als **duo** (ouder/kind)

Vol = vol

**Ga voor meer info en opgave (voor 31 mei) naar
zuidenveldodoorn.nl**

OPTOCHT MET PRAALWAGENS: SAMEN ZORGEN VOOR EEN VEILIGE ROUTE

Op donderdag 9 juli trekt de grote Zuidenveldoptocht met praalwagens door Odoorn. Tussen 18.00 en 21.00 uur vragen we iedereen om geen auto's langs de optochtroute te parkeren. Parkeer je auto bij voorkeur op je eigen oprit of in een andere straat, zodat de praalwagens en deelnemers veilig en zonder belemmeringen door het dorp kunnen trekken.

Voor deze praalwagenoptocht is het belangrijk dat de route volledig vrij blijft en hulpdiensten overal goed door kunnen. De route loopt onder andere over de Torenweg, Hoofdstraat, Gentiaan, Langhieten, Valtherweg, Rusken, Blauwgras, Nijkampenweg, Goorns, Exloërweg, A. Diepenbrugweg, Liniekampen en Borgerderweg, en keert via de Hoofdstraat weer terug naar de Torenweg.

Met elkaar zorgen we ervoor dat deze optocht met praalwagens een hoogtepunt van Zuidenveld 2026 wordt waar iedereen veilig en volop van kan genieten.



Foto: Google Maps

PADEL

Padel is dé sport waar ons dorp op dit moment niet meer omheen kan. Wat een prachtige, dynamische sport is het! Het is dan ook geen verrassing dat de populariteit enorm groeit, ook bij sv HOVC.

De vereniging heeft sinds begin vorig jaar twee moderne padelbanen (naast 3 tennisbanen) waar jong en oud de banen en elkaar weten te vinden. Van fanatieke sporters tot recreatieve spelers: iedereen kan instappen en meedoen. Padel is laagdrempelig, snel te leren en vooral ontzettend leuk!

HOVC biedt naast tennis tegenwoordig ook padellessen aan, voor zowel de jeugd als voor volwassenen. Binnen de afdeling Racket is er bovendien niet alleen ruimte voor padel en tennis. Zo is er een mooie verbinding bij de vereniging ontstaan tussen voetbal, tennis en padel. Ook naast de baan is er volop activiteit. Zo is er een enthousiaste padelcommissie die zich met veel energie inzet om mooie evenementen te organiseren, zoals een laddercompetitie (onderling wedstrijdjes spelen) en een sfeervol Winter Wonder padeltoernooi. De padelcommissie zorgt voor een mooie invulling van activiteiten voor de jaarplanning. Padel brengt mensen samen.

Ook is er elke woensdagavond een tossavond vanaf 19.00 uur voor zowel padel maar ook tennis. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, ongeacht speelniveau. Een leuke en laagdrempelige manier om andere spelers te ontmoeten en samen een potje padel of tennis te spelen.

We zien de vereniging natuurlijk graag uitgebreid met nieuwe leden. Ben je ook benieuwd naar padel of tennis? Kom gerust eens kijken of beter nog, doe gerust eens mee! Voor vragen kun je contact opnemen met René Kuipers (secretaris afdeling racket): 06-43020209 of bezoek tennis.svhovc.nl voor meer informatie!

De Padelcommissie van sv HOVC



VinDuNort

Wijnproeverijen bij u thuis of op locatie

Ontdek . Proef . Beleef

Zin in een gezellige en smaakvolle avond?

VinDuNort verzorgt laagdrempelige wijnproeverijen
waarbij gezelligheid voorop staat.

Een vooraf gekozen thema, samen bepalen we de invulling

Een gezellige proeverij in een ontspannen sfeer om
je wijnkennis te vergroten.

De kosten voor een proeverij zijn vanaf 6-10 pers €35,00 p.p

8 verschillende wijnen
Mogelijkheid tot uitbreiding met bijpassende hapjes
Wij nemen alles mee:
- **Glazen**
- **Proefformulieren**
- **Schrijfmateriaal**
- **Spuugbakjes (Voor wie dat wil)**

Reserveer uw proeverij vandaag nog!

Datum en tijd in overleg.

www.vindunort.nl

0629336184

info@vindunort.nl

ALBERTS DRUKWERK

Zoals u waarschijnlijk weet, hebben wij sinds het begin van deze jaargang een nieuwe drukker en tevens nieuwe adverteerder. Dat zijn beide goede aanleidingen om u nader kennis te laten maken met dit bedrijf. Daarom zijn onze nieuwe vormgever Niels Schijfs en ondergetekende naar Klazienaveen getogen om te spreken met **Jolanda en Herman Alberts**, naamgevers van dit bedrijf. Om direct een misverstand weg te nemen, ze maken geen drukwerk meer in de traditionele zin van het woord. Er is geen drukpers met inkt meer in het bedrijf en ook geen degel! Op de betekenis van dit geheimzinnige woord kom ik later terug.

Eerst over onze gesprekspartners; het gaat hier over vader en dochter. Herman (68) zit eigenlijk al zijn hele leven in dit vak, Jolanda is er van kinds af aan in opgegroeid. Hij begon ooit bij een andere drukkerij in loondienst en in 2000 begon hij met zijn vrouw voor zichzelf. De laatste was afkomstig uit de verpleging, dus de wereld van het drukwerk, inclusief de daarbij behorende computer was voor haar helemaal nieuw.

In 2013 maakte de zoon/broer van de familie een nieuwe start op de huidige locatie in Klazienaveen, na een aantal zakelijk moeilijke jaren na de financiële crisis die in 2008 begon.

In 2016 heeft Jolanda het bedrijf overgenomen, nadat zij er al een aantal jaren had gewerkt. Helaas is hun vrouw en moeder in 2017 overleden, zij zou in dat jaar met pensioen gaan.

Jolanda heeft sinds zij eigenaresse van het bedrijf is geworden alle aspecten van het bedrijf tot zich genomen, zij is helemaal in het bedrijf gegroeid. Het gaat dan naast vaktechnische kennis om zaken als klantenbeheer en administratieve zaken. Herman, die officieel gepensioneerd is, doet vooral de financiën (waaronder de facturering), een deel van de administratie, de nabewerking (snijden etc.) en de bezorging bij de klanten.

Door de stroomversnelling die het bedrijf heeft doorgemaakt, zeker na de overname van onze vorige drukker Abbes Hummel, kwam er veel extra werk op het tweetal af, waarbij ze gelukkig gebruik kunnen maken van een schil van 'hulptroepen'.

Grote verandering was natuurlijk de digitalisering, het drukken bestaat tegenwoordig in feite uit printen.

Afgelopen januari zijn drie nieuwe digitale printers geïnstalleerd (één zwart/wit en twee kleuren), waarbij bijvoorbeeld ons boekje er in één keer uitkomt, gevouwen, geniet en wel.



Door deze ontwikkelingen kan het bedrijf veel meer werk aan, kan het sneller, kan men nieuwe producten leveren en ook, indien gewenst, zelf de opmaak doen. Dat levert dus (?) ook nieuwe klanten op.

Omdat inmiddels ook oude bestanden zijn vervangen is volgens Jolanda nu sprake van 'rust in de tent'.



De machine waar Oes Dörp op wordt geprint, geniet, gevouwen en gesneden.

Dat dit niet betekent dat er nu sprake is van stilstand, bewijst het feit dat er een paar dagen voor ons bezoek een nieuwe zogenaamde plotter is geleverd. Daarmee kunnen op zeer groot formaat (A0) en op verschillende materialen afbeeldingen worden gemaakt. Daarvoor hoeft dus vanaf nu niet meer worden uitgeweken naar een gespecialiseerd bedrijf, hoewel dat voor zaken als banners en textieldruk nog wel zal voorkomen. Er kan daarmee op korte termijn geleverd worden, eventueel als een totaalpakket en het zal de betaalbaarheid ook ten goede komen (geen transportkosten).

Om de dynamiek aan te geven; in april worden al weer twee nieuwe machines geleverd. Dit omdat voor de bestaande machines nu al geen nieuwe onderdelen kunnen worden geleverd!

Vervolgens ontspon zich een levendige discussie tussen de aanwezige deskundigen over de rol van AI (Kunstmatige Intelligentie) in het grafische vak. Ik heb mij daar natuurlijk buiten gehouden!

Even een paar losse opmerkingen: *Het is wel handig, maar je moet het wel zelf ook kunnen doen. Het scheelt wel tijd en zeker onder tijdsdruk is dat prettig, maar vaak is het gebruik van AI ook zichtbaar. Het gaat niet per se ten koste van het vakmanschap, maar de vraag moet wel altijd zijn: is het grafisch verantwoord? En tenslotte: Soms moeten vaklui, leken overtuigen van een bepaalde kwaliteit, waarbij de klant natuurlijk wel koning moet blijven.*

Beiden waren het er wel over eens dat ons boekje er goed uit ziet, ze werken er met veel plezier aan. Er staan interessante onderwerpen in en oude en nieuwe zaken wisselen elkaar prettig af. Ze vinden dat absoluut belangrijk, hun naam als drukker is er natuurlijk wel aan verbonden en staat er in.

Wij waren allebei echt onder de indruk van wat we zagen en van het enthousiasme voor hun vak en bedrijf van dochter en vader Alberts.

Wij hopen op een blijvende goede samenwerking.

Theo Zondag

P.S.

U heeft nog een verklaring voor het woord degel te goed: Een degel is een zware, vlakke metalen plaat in een hoogdrukpers die het papier met kracht tegen de inktvorm (het zetsel) drukt (zou een mooie vraag voor onze rubriek RaRa zijn geweest).



De full colour digitale plotter.



Full colour kopieermachine met ook de functies van nieten, vouwen en bijsnijden.

-advertentie-

MK OBJECTEN BINNEN * BUITEN
MARLEEN KIRCHHOFF, ODOORN



Voor meer informatie kijk op mijn website
www.mkobjecten.nl

De voorjaarswinkel is geopend

Zondag 1 maart

En elke
donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur
tot Moederdag 10 mei 2026



Borgerderweg 4, 7873 TD Odoorn
Tel: +31 6 15 53 76 03

RARA WAT IS HET?

Ik denk dat het voorwerp van februari een stuk zakgereedschap is dat gebruikt werd om kleine hooi- en stropakjes makkelijk op te kunnen tillen, mailde Han Brouwer mij, als reactie op het voorwerp van vorige maand. Als aanvulling stond er ook nog: het probleem is altijd dat de strotouwtjes (binddraden) tussen het stro of hooi verborgen zijn en moeilijk met de hand te vinden. Met dit gereedschap heb je die touwtjes snel gevonden en buiten het hooi of stro getrokken. Helaas is dit niet juist.



Aly Meijering en Catrien Keidel hadden het wel bij het juiste eind. Aly mailde: Dit is een voorwerp om hoge laarzen aan te trekken. Bovenaan zat een lus waarin dit paste. Catrien wist dit ook en voegde er nog aan toe dat ze er in meerdere maten zijn en zelfs opvouwbare modellen en dat is precies wat het is, een opvouwbare laarzenaantrekker. Allen bedankt voor jullie reactie!

Het voorwerp van deze maand komt van Marten Smeding. Het is niet helemaal wat het lijkt. Wie weet wat dit exact is?



U kunt uw reacties of eigen voorwerpen mailen naar rara-oesdorp@ziggo.nl

Henk Jan Huizinga

LOFAR EN BLIKSEMONDERZOEK

LOFAR wordt vooral gebruikt voor astronomische waarnemingen — daar is het tenslotte voor gebouwd. Maar soms levert toeval nieuw onderzoek op, zoals bij bliksem.

Wie tijdens onweer wel eens naar een oude transistorradio heeft geluisterd, herinnert zich vast het gekraak. Dat komt doordat een bliksemflits enorme hoeveelheden elektriciteit vrijmaakt, die elektromagnetische straling veroorzaakt op frequenties waarop ook LOFAR meet. Tijdens onweersbuien verstoorde dat onze waarnemingen. Omdat goede metingen toch niet mogelijk waren — en uit nieuwsgierigheid — besloten we te onderzoeken wat er precies gebeurt in een onweerswolk.



In Nederland was daar nog weinig onderzoek naar gedaan; het meeste komt uit de VS, waar onweer vaker en heviger voorkomt. We weten dat een onweerswolk meestal een negatief geladen middenstuk heeft met daarboven een positief geladen deel. Bliksem ontstaat in het negatieve

gebied en beweegt meestal omhoog naar het positieve deel: zogeheten ‘cloud-to-cloud’-bliksem. Soms gaat de ontlading naar de positief geladen grond — de felle flits die wij zien. Hoe dat proces precies verloopt, bleef echter onduidelijk, omdat camera’s niet in de wolk kunnen kijken.

LOFAR meet geen zichtbaar licht maar radiogolven en is extreem gevoelig. Daarmee konden we tot op nanosecondeniveau volgen wat er gebeurt. We ontdekten dat vanuit het negatief geladen midden eerst een vertakt netwerk van banen ontstaat, als een wortelstelsel. Zodra één baan de grond of een positief geladen gebied bereikt, stroomt alle energie daar doorheen. In een fractie van een seconde wordt die baan verhit tot zo’n 30.000 graden Celsius: de bliksemflits.

We zagen ook dat energie tijdelijk in zijtakken wordt opgeslagen. Na de eerste ontlading stroomt die energie alsnog door dezelfde hoofdbaan. Dat verklaart waarom bliksem soms meerdere keren inslaat.

Daarnaast ontdekten we dat onweersbuien in Nederland vaak omgekeerd zijn: de positief geladen laag bevindt zich dan onderin de wolk in plaats van bovenin. Daardoor verloopt de bliksemontlading precies andersom. Dat maakt dat de hele beweging van de bliksemflits is omgedraaid.



Foto en illustraties: LOFAR

EET SMAOKELIJK

Drentse Veentrappersschotel

Ingrediënten:

400 gram aardappelen
350 gram witte bonen
350 gram bruine bonen
300 gram spek
3 grote uien
150 gram komijnekaas
eventueel Rinse appelstroop

Werkwijze:

Schil de aardappelen, snijd ze in blokjes en spoel ze schoon. Kook de aardappelblokjes in ongeveer 10 minuten gaar in een laagje water met wat zout. Stoom ze droog. Snijd het spek intussen in blokjes, snipper de uien en rasp de komijnekaas. Doe de bonen in een vergiet, spoel ze af en laat ze uitlekken. Bak de spekblokjes uit in een braadpan zonder vet toe te voegen. Schep ze daarna uit de pan met een schuimspaan en laat ze op keukenpapier even uitlekken. Bak de uien in het achtergebleven vet en voeg daarna de gare aardappelen toe. Bak ze even mee en voeg dan de bonen toe. Warm goed door en voeg vervolgens het spek toe.
Roer de kaas door het gerecht en laat het smelten. Schep de Veentrappersschotel op borden en verdeel er eventueel nog wat stroop over.

Heb je zelf het ultieme lokale recept voor een lekker maaltje? Stuur deze naar redactie@odoorn.nu en wie weet plaatsen we deze volgende keer!



Foto: ChatGTP

VOOR DE KINDEREN

KAN JIJ DEZE REBUS OPLOSSEN?



--	--	--	--

--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HELP JE TIES EN WIES ZOEKEN NAAR PAASEIEREN ?



AI generated

BOEKBESPREKING

**“Nog 27 dagen leven” geschreven door Maren Stoffels, Illustraties Amy Kuijper
2024 Uitgeverij Leopold Amsterdam ISBN 9789025887971**

Maren de schrijfster verloor in 2019 haar vriendin Laura. Dit boek is geïnspireerd op haar vriendschap met Laura. Er zaten 27 dagen tussen het weten en het overlijden van Laura. Maren heeft het boek daarom in 27 dagen geschreven. De karakters van de hoofdpersonen van het boek, Lissa en Ellen zijn anders, maar toch is het ook het verhaal van de schrijfster en haar vriendin Laura. In het boek kiest Lissa er voor om nog 27 dagen te leven; op die dag zal ze door euthanasie sterven.

Het boek is verhalend geschreven; je wordt erin meegezogen; er zit veel vaart in, en de dingen voelen heel ‘echt’. Dat komt misschien ook omdat Lissa de zaken benoemt zoals ze zijn. De wetenschap van haar spoedige sterven, en dat ze nog maar weinig tijd heeft, zal daaraan bijdragen. Dat is wat wij herkennen, als we denken aan ons werk als huisarts en geestelijk verzorger. Lissa merkt bijvoorbeeld dat ze steeds minder met haar vroegere vriendinnen heeft. Hun wereld is niet meer de hare en wat zij te vertellen hebben vindt zij totaal onbelangrijk. Dat heeft ook een verdrietige kant, want je kunt elkaar dan niet meer bereiken.

Er ontstaat wel een intensieve vriendschap met Ellen, een meisje met een grote wijnvlek en littekens in haar gezicht, die nauwelijks over straat durft omdat ze veel gepest wordt en daar bang voor is. In deze vriendschap, onder de druk van de naderende dood, vallen de uiterlijkheden weg en gaat het om de dingen die echt belangrijk zijn.

Hoe Lissa en Ellen elkaar ontmoeten is ook bijzonder. Lissa hoort een verhaal van een muntje dat door ruilen een villa werd. Dat inspireert haar om een muntje van een (geweldige) vakantie in Amerika op straat te gooien. Ellen vangt het muntje op en Lissa vraagt haar het te ruilen tegen iets anders, dat weer tegen iets anders, enz. Het houdt de spanning er goed in, en maakt dat Lissa elke dag iets heeft om naar te verlangen: het moment dat Ellen haar komt vertellen hoe de ruiltocht verloopt en hoe het gaat met de ontluikende liefdes tussen haar en Xavi, en de broer van Lissa met Aurora.

Hoofdpersoon Lissa laat zien hoe het is als je kanker hebt en dood zult gaan. Hoe moeilijk het is; je eigen verdriet en het verdriet van de mensen om je heen. Hoe moeilijk het is dat iedereen eigenlijk wacht tot je doodgaat. Terwijl je nog leeft. Het boek laat zien hoe belangrijk het is om te blijven leven; om doelen te stellen, ook al kost dat fysiek heel veel moeite. Hoe nodig is het daarbij dat je bondgenoten hebt, die mee willen gaan op die weg.

Ondanks het verdriet van de dood, dat in dit boek voelbaar is, is het een hoopvol boek. Omdat het gaat over ‘echt’ (mogen) zijn en het leven centraal stellen. Wat een wijze les. Een pakkend verhaal voor alle leeftijden. Zeer aanbevolen.

Florien van Heest en Helene Westerk

Elke woensdag van 16.00 - 17.00
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Krijg tijdens dit spreekuur hulp bij het vinden van de juiste informatie op overheidswebsites en bij het gebruik van DigiD.

Woensdag 8 april 10.00 – 11.00
Kleintje Bieb – Thema: (Boerderij) Dieren

(groot)Ouders en oppas zijn van harte welkom met hun kleintje (ca. 1,5 tot 4 jaar) bij Kleintje Bieb. Samen gaan we lezen, zingen en spelen.

Het is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kinderen mogen altijd gratis boeken lenen. Heeft je kind nog geen bibliotheekpasje? Lid worden is gratis, dus doen!

Woensdag 15 april 10:00-11:00

Babbelen bij een Boekie

Bij een kopje koffie of thee praten over boeken en elkaar attenderen op mooie leestips.

Literatuurclub

Ben je geïnteresseerd in samen lezen met anderen?

En wil je graag lid worden van de **Literatuurclubs Drenthe**?

In Odoorn is al één literatuurclub actief. We zouden het leuk vinden om een tweede club te starten.

In de bibliotheek in Odoorn liggen inschrijfformulieren klaar.

Mailen kan ook naar info@bibliotheekodoorn.nl

Extra open

Goed nieuws! Vanaf dinsdag 7 april is de bibliotheek ook op dinsdagmiddag van **14.00 tot 17.00 uur** open.

Voor informatie kijk op www.bindbibliotheeken.nl



Foto: Bibliotheek Odoorn

UIT DEN OUDEN DOOSCH



Kampeerboerderij Oring, Hoofdstraat nr 40.
(Huidige bestemming Huize Odoorn)



De school van Odoorn ingewijd in 1884 aan het Steegje nr 9.
(afgebroken in 1978)

foto's en info uit het boekje "Oringer Ommetje" uit 2013